



# Van harte welkom in de St. Jacobi-Kerk!



De evangelisch-lutherse St. Jacobi-Kerk is aan de H. Jacobus gewijd, de volgeling van Jezus. Gebouwd werd zij tussen 1360 en 1400 aan de oude heer-handels-en pelgrimsweg langs de rivier De Leine. De **kerktoren** werd gebouwd tussen 1426 en 1433 en is 72 m hoog (de trap telt 272 treden).

De **beschildering van de zuilen** in het interieur met geometrische patronen speelt met gezichtsbedrog. De reconstructie werd gerealiseerd door uit te gaan van de resten van een oude beschildering uit ca. 1480. Afhankelijk van de invalshoek lijkt het er op , dat de zuilen naar boven steeds smaller of breder worden.

Aan de linker-en rechterkant van de deur hangen zes **grafstenen**, de oudste dateert uit 1607 en de jongste uit 1774. Ze dienden vroeger als bedekking van de graven in het schip van de kerk.

Het **altaar op het priesterkoor** dateert uit 1402 en heeft aan drie verschillende kanten een afbeelding. Afhankelijk van de tijd van het kerkelijk jaar worden ze geopend en gesloten. Op een kleine houten maquette rechts vooraan op het priesterkoor kunt u deze drie “veranderingen” uitproberen. De **allegaarse kant**, te zien in de vastentijd voor Kerstmis en Pasen, vertelt het leven van de patroon van de kerk, de H. Jacobus. Op **de gouden voor feestdagen bestemde kant**, geopend met Kerstmis en Pasen, zien we Christus op een troon gezeten als koning van de wereld met aan zijn rechterzijde Maria en verder omgeven door de apostelen en heiligen. De rest van het jaar is de **zondagse kant** geopend. Hierop zien we thema’s uit het leven van Jezus van de aankondiging van zijn geboorte tot aan de opstanding.

**De oude ramen op het priesterkoor**, ontworpen in 1900/1901 in het atelier van Henning & Andres in Hannover, beelden van links naar rechts uit: de twaalfjarige Jezus, die de Joodse geleerden de H. Schrift uitlegt, de kruisiging van Jezus en Christus na de opstanding met twee volgelingen op weg naar Emmaüs.

De **ramen in de zuidelijke zijbeuk**, ontworpen in 1901 in het atelier van Lauterbach & Schröder in Hannover toont gebeurtenissen uit de geschiedenis van de Reformatie in Göttingen uit 1529/1530.

De **cyclus moderne ramen in de noordelijke zijbeuk** werden in 1997/1998 ontworpen door Johannes Schreiter naar thema's uit verzen uit de 22-ste psalm. Voor meditatie heeft de glaskunstenaar geselecteerde verzen uitgebeeld: door god verlaten, doodservaring, gebedsverhoring, Gods aanwezigheid in de gemeente en de hoop op opstanding uit de dood. Het beste overzicht over de cyclus ramen krijgt u vanuit de zuidelijke beuk. Hier treft u ook een bord met informatie aan.

De **kansel** uit 1901 is voorzien van houten beelden: de zegenende Christus omgeven door zijn volgelingen en Martin Luther. De **doopvont** uit 1643 verving vermoedelijk een bronzen doopvont ,die tijdens de Dertigjarige oorlog werd gestolen. De namen en het wapen verwijzen naar de schenker van de doopvont (adellijke heer of vrouwe?). Daarnaast bevindt zich sedert 2014 een historisch **Italiaans orgel** gebouwd door Vincenzo Ragone uit Genua (1844). Het **grote orgel** boven het hoofdportaal werd in 1966 gebouwd door de Göttinger orgelbouwer Paul Ott en in 2006-2007 door Siegfried Schmid uit Immenstadt im Allgäu gerenoveerd en vergroot. Dit orgel heeft vier manualen, een pedaal , 68 registers en 4806 pijpen.

Wanneer u **meer over de kunst en geschiedenis van de Jacobi-kerk** wilt te weten komen, bevelen wij u de gids van de kerk aan.

Actuele informatie over onze bijeenkomsten/evenementen vindt u in het tijdschrift "KIRCHE FÜR DIE STADT" en op onze websites [www.jacobikirche.de](http://www.jacobikirche.de) en [www.jacobikantorei.de](http://www.jacobikantorei.de).

Iedere zondag om 10.00 uur vieren wij onze kerkdienst.

Iedere vrijdag om 18.00 uur (behalve in januari en februari) kunt u orgelmuziek beluisteren.

Iedere zaterdag om 11.30 uur wordt het carillon van de toren bespeeld; om 11.45 uur is trompet-en orgelmuziek te beluisteren.

**Legt u a.u.b. dit kaartje weer terug op de plaats ,waar u het hebt gevonden.  
Hartelijke dank voor uw bezoek!**